

## Resebrev från Isbrytaren Oden 2023-06-17

Hej på er igen!

Expeditionen har fortsatt och till och med avslutats. Det beslutades att Oden skulle stanna kvar vid det flak som vi låg vid under förra resebrevet för att avsluta expeditionen där. Det var ett klokt val då vi lyckades att fånga in när isen började smälta i detta område, vilket var ett av huvudsyftena med hela expeditionen. Nu har forskarna lämnat oden med fulla hårddiskar med data att börja bearbeta och modellera. Just nu i skrivande stund så passerar vi Nord-Fuglöya



Den trekantiga pilen visa vart Oden befinner sig i skrivande stund



En otroligt fin dag där man knappt tror att vi korsat Barents hav. Det såg annorlunda ut när vi sglade norröver.....

Nord Fågelön är känd för sitt rika fågelliv där bland annat lunnefågeln bosätter sig



Lunnefågel

Vi är nu på väg in till Tromsö där vi ska ankra för att byta besättning imorgon bitti. Det ska bli skönt att få komma hem till den värme som vi bara läst om att ni har haft under en längre tid. Det märks redan nu att det är sommar i luften trots att det ligg snö kvar på topparna här i Nord Norge. Under den gånga torsdagen låg vi inne i Longyearbyen på Svalbard och lämnade alla forskarna då fick vi även ett besök som är värt att nämna. Vi fick besök av Kronprinsessan Victoria, Klimat och Miljöministern Romina Pourmokhtarih (L), svenska Arktis ambassadören Louise Calais med flera flera experter och tjänstemän från Hovet och Utbildningsdepartementet. Generaldirektörerna för Svenska Polarforskningssekretariatet Katarina Gårdfeldt och Norska Polaristitut Ole Arve Misund passade även på att underteckna ett samarbetsavtal länderna emellan under översyn av Kronprinsessan.



Undertecknande av samarbetsavtal mellan Sverige och Norge under översyn av Kronprinsessan Victoria.



Kronprinsessan visar runt Miljö och klimatministern på Oden.

## Navigation

Det blev inte så mycket navigerade efter det förra resebrevet då forskarna beslutade sig för att ligga kvar vid det flak som passade för syftet. Oden drev med havsströmmar och vind och vi hamnade bara några 10-tal sjömil från iskanten. Vi tog oss sedan mot Isfjorden och slutligen Adventsfjorden där Longyearbyen ligger för att söka skydd för vädret som passerade ute i framsundet under Odens besök i hamnen.



Här ser ni Odens spår under Art of Melt expeditionen

## Djurlivet

Jag tänkte avsluta detta brev med lite bilder av alla isbjörnar som passerat revy under den sista tiden. Totalt hade vi besök av 29 isbjörnar under expeditionen. Normalt när vi är uppe i Arktis är vi för det mest längre norrut och där finns det normalt inte så många isbjörnar, kanske ser vi 4-7 st. på en hel expedition.



En Tretåig mås som visade stort intresse för vad Odens propellrar och spolsystem tog upp till ytan



Vi måste vara vaksamma då de är ytterst skickligt kamouflerade i sin miljö.



En liten Grönlandssällkut som isbjörnarna gärna hade satt tänderna i.



Nyfiken isbjörnsamma med sina årsungar inspekterar ett instrument som de tyckte skulle monteras på annat sätt. Detta instrument klarade den omilda behandlingen trots allt.



Våra siktpinnar som vi bedömer sikten med var tydligen extra intressanta



Eller goda



Sådan mor sådana barn.



Helt underbara



En annan mamma med unge



En flock nyfikna Tretåiga måsar som cirklade runt.



Fripassagerare från Svalbard till Nord Norge.

Ha det nu så bra, så hörs vi i under nästa expedition.

Soliga hälsningar från Norge  
Mattias